

Dyndved Bylaug

Generalforsamling d. 17. marts 2016

Hvad skete der i 2015.

Vi havde ved generalforsamling sidste år en forslag om at installere en hjertestarter. Det er rigtig god ide, men da vi boer ikke langt fra akut enheden fra Danfoss blev vi enig om, at jeg skulle se hvor stor interessen til et førstehjælpskursus var. Jeg fandt en som hedder Lone fra Augustenborg som laver sådanne kursusser. Hun havde faktisk et som lige passede til os. Hun skulle kun have 5000 kr. for det. Men hvis vi var nok blev det ikke så meget pr. person. Men desværre var det for få tilmeldte, så kursus set blev ikke til noget. Men det betyder jo ikke, at kursus set er dødsdømt. For så snart det er stor nok interesse kan vi starte et. Det er et kursus som rækker over 2 moduler, e. eks 3timer den ene gang og 4 timer den anden gang.

Jeg efter spurgte også nogen om der var interesseret i at lave nogle borde og bænke inde ved Dyndved hav.

Det tog Frede og Ole sig af. Så nu er der kommet borde og bænke op og lige lavet som det er tænkt. Det er lavet i det rå lok. Gennem savet træstammer som så er høvlet til. Så hvis det er noget som tænker på at købe en el-høvl, så tror jeg man kan trække på Fredes erfaringer med hvad for en elhøvl som kan holde.

Så har Jutta lavet et arrangement, hvor man skulle lave frøbomber. Der var ca. 10 børn med forældre med. Det gik ud på lave lerklumper med en masse blomsterfrø i. Når så leret blev fugtig skulle blomsterfrøen spire og gro. De blev lavet den ene dag og næste dag drog de ud for at kaste dem ud i naturen. Stederne var på skrænten på Dyndved Gade nede ved Nordborgvej og Skrænten overfor Magrete og Gert. Så når der kommer masser af blomster de steder er det derfor.

Vi fik også et tilbud fra Sønderborg kommunen om blomsterløg. Men vi kom ikke tidsnok til at komme i betragtning.

Vi har fået nyt gadelys op. Det er særfølgelig kommunen som har gjort det. Det kom vi så ind i også, For hvad med strøm til vores juletræ forsvandt det eller blev der lavet en kontakt til lyset. Jeg spurte mig for ved kommunen, men de kendte ikke noget til, at de skulle levere strøm til vores juletræ. Der blev snakket lidt frem og tilbage, hvor vi blev enige om, at det skulle være en el kontakt på vores trekant. Så det er jo dejlig når sådanne ting kan lykkes, men det er endnu bedre, at det er kommet på tryk, så nu ved vi, hvem der har givet tilladelsen. Kell har så været togholder i det praktiske.

Ved vores årlige affaldsindsamling var vi 45 voksne og 9 børn. Det var rigtig flot. Det er så dejlig at lave sådan agreement hvor der sådan en opbågning selv om vejret ikke var lige godt. Desværre kunne vi ikke afslutte ved stranden, som vi plejer, men hjemme hos Anni og mig. Det gik alligevel godt, for der blev hygget med grill pølser og et stort udvalg af hjemmebagt kager. Vi har gudskelov andre traditioner som er vær at holde liv i. For det næste arrangement var blomsterbytning og loppemarked som blev holden ved Bente og Bjarne. Man kunne

måske godt ønske sig noget mere handel. Det er vel bare at være kreativ. Igen blev der hygget og igen var der hjemmebagt og kaffe samt grillpølser. Og så har jeg lige hørt at det også bliver til i år

Så var vi på vores årlige tur. Denne gang gik turen tik Abena i Rødekro. Man må nok sige, at der blevet store mængder bleer i alle størrelser uden at der var mange hænde til det. Et populært produkt som aldrig går af mode. En lang rundvisning men meget interessant. Men det var ikke kun bleer men en masse andre produkter som de kun forhandlede. Det var så Joan og Gunnar som lagede bus til.

Efter at Lene og Kell er blevet kontingent indsamler. For hvis det har været 106 medlemmer før, så er det ihvert fald længe siden. Det uddyber Bente i sin regnskabsaflægning.

Efterhånden har Bjarne og Kell stået for at skaffe og sætte vores juletræ op i mange år. Så det er ved at blive en tradition. Og traditionen tro bliver det holdt i den gamle smedje hos Inga og John. Det er nok en af vores sammenkomster som har varet længst. Det er også rigtig hyggeligt at være der. Og Inga og John er altid parat til lige at hjælpe til og det skal I have en stor tak for.

Jeg vil også sige mange tak til alle andre som har gjort en stor indsats. Der er Frede og Ole for at lave bænke – det er Kell for at el arbejdet blev gjort rigtig og slå græs – Der er Lene og Kell som kontingentinddriver – Der er Bente og Eva som står for blomster og loppemarked – Og alle andre.

Så har vi fået vores skilte med legende børn op igen. Det var kommunen som fjernede skiltene fordi de stod på offentlig grund. Det ene sted blev de flyttet 20 – 30 cm. Og den andet sted blev flyttet lidt længere. Det er ikke ment, når landes love skal overholdes. Det var en sag kommunens folk tog meget seriøst, for først tog de skiltene. Det var ikke så godt, for dem ejede bylauget. Så fik vi dem retur. Pælene stod tilbage, det gjorde de i god stykke tid, så kom kommunes folk og forlangte at de skulle fjernes, da de tog udsynet. Men nu skulle de stå lovlig.

Udover det planlagte arrangement såsom at hold naturen ren den 17 april, loppemarked, udflugt juletræstænding, skal vi i år have indvielse af stien mellem Dyndved Hav og Stolbro. Arrangementet er den 24 august. I år vil Stolbro stå for det. Det er et arrangement der gerne skulle blive en tradition. Det er tænkt at det skal være en motionsdag. Det bliver korte turer og lange turer. Og det bliver i alle kategorier både går – løbe – cykle.

Men hvad skal vi kalde den sti. Vi har tænkt på at lave en konkurrence sammen med Stolbro om, hvad skal stien kaldes. Navnet kan så røbes ved indvielsen. Der kommer en indbydelse ud når tidspunktet nærmer sig.

Til sidst vil jeg opfordre jer alle om, at hvis i kommer på en god ide, som byen skal inddrages i, så kom frem med det. Det er ikke kun bestyrelsen som står for alt. Det gør vi alle, for husk, det er vores by.